

Lassiefilm event



I slutningen af januar blev jeg kontaktet af Nordisk Film, der spurgte om jeg kunne samle en masse dejlige collier på Axeltorv i København d. 2. april 2006. Anledningen var forpremieren på en nyindspilning af historien om Lassie. Dette skulle markeres, og hvem var bedre til det, end en flok skønne collier?

Selvfølgelig kunne jeg det – ”Hvor mange vil I have”, spurgte jeg. ”Åh, sådan en 50 stykker ville da være fantastisk”, lød svaret.

Så skulle nyheden ud, men det var for sent til at komme i Colliebladet, så Internettet blev løsningen. Jeg annoncerede på min egen hjemmeside og Knud Djernes var så sød også at sætte det på sin.

Det gav pote.

På eventdagen mødte der knap 60 collier op med deres familier. Det var både private med bare en enkelt kælehund og kenneler, der kom med flere. Alle fremmødte collier fik 2 fribilletter til filmen for deres ulejlighed – som de alle storsindet gav videre til deres ejere.

Det var et herligt syn med de mange smukke collier, der var samlet midt i København, og man kunne tydeligt se, at de var blevet gjort ekstra fint i stand i dagens anledning. Selv solen, som ellers ikke havde vist sig særlig meget på det sidste, kikkede også ned, så vores collier fik den spotlight de fortjente.

Desuden stillede et hundefoderfirma rigeligt med mad og drikke frem til alle hundene.

Pressen mødte frem i stort antal. De filmede, lavede interviews og tog en masse billeder. I ”God aften Danmark” var der spots fra begivenheden, og dagen efter havde flere dagblade og web-medier billeder og omtale fra Lassiefilm eventen.

Gæsterne til forpremieren fik sig en ekstra oplevelse - ligesom de tilfældigt forbigående - og børnene fik styret deres lyst – de kunne klappe alle de ”Lassie-hunde” de orkede.

Der var collier i alle farver og hårlag og i alle aldre, lige fra uimodståelige 9 uger gamle hvalpe til en flot velholdt han på knap 13 år.

Eventen var en god anledning til at vise vores dejlige og smukke collier frem, og de opførte sig alle eksemplarisk. Vi sluttede af med lidt opvisning, hvor alle dressurcollierne blev kommanderet i sit eller dæk, mens førerne gik lidt væk. Det så bragende flot ud, og blev også omtalt i flere medier dagen efter.

Tusinde tak til alle der mødte op.